

26 - Chữa chứng viêm gan siêu vi trùng cấp tính

Ngày nay nếu có ai đó dám nói rằng, họ chữa khỏi bệnh viêm gan siêu vi trùng bằng Đông y, thì chắc chắn họ sẽ bị coi là người có thần kinh không bình thường.

Khoa học hiện đại, tinh vi, lại chia nguyên nhân bệnh viêm gan là do nhiều vi rút khác nhau. Có người hiểu biết còn nói rằng: ai đã bị viêm gan B, thì sẽ phải mang vi rút đó trong người suốt đời. Họ còn nói loại vi rút này tồn tại trong gan là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh xơ gan cổ trướng, một trong tứ chứng nan y xưa nay.

Trong một trường hợp đặc biệt, tôi đã nhận chữa cho người bệnh viêm gan B.. Trước khi tôi chữa, người đó có xét nghiệm của Tây y. Sau khi chữa, cũng có xét nghiệm của Tây y. Vì vậy, tôi ghi lại như một kỷ niệm riêng. Bởi vì, rất ít khi việc tôi chữa bệnh có được xét nghiệm trước và sau điều trị, để đánh giá chính xác kết quả như thế. Tôi chưa có trong tay nhiều bệnh nhân mắc bệnh này, cho nên bài thuốc và phương huyết châm cứu chữa bệnh cho người ấy kết quả, đem đến một bất ngờ lớn với tôi, cũng như với người bệnh và các anh em học viên.

Câu chuyện tôi kể sau đây, nếu ai có điều kiện gặp bệnh này, và ứng dụng chữa có kết quả, thì cũng chỉ có thể trở thành kỷ niệm riêng của họ mà thôi. Vào khoảng 1987 - 1989 (tôi không nhớ rõ lắm), nhưng nội dung câu chuyện thì tôi nhớ rất rõ. Như thường lệ, hôm đó tôi đang ngồi chữa bệnh, thấy có một cậu con trai mới lớn bước vào, cậu chào tôi và nói: “Thưa ông, cháu là con bố A. mẹ M., mẹ cháu là con gái ông X. ở Đan Phượng. Bố mẹ cháu đang bận công việc, không đưa cháu ra để thưa chuyện với ông, nhờ ông chữa bệnh cho cháu. Bố mẹ cháu bảo cháu cứ ra thưa với ông trước, mấy hôm nữa xong công việc đang làm dở, bố mẹ cháu sẽ ra gặp ông sau.”

Sau khi châm chữa xong cho những người đến trước cháu, tôi quay sang nói với cháu. Bố mẹ cháu thì tôi đã biết, cả hai người đều là công nhân xây dựng ở Sơn Tây. Mẹ cháu ốm yếu đã lâu, vừa bị suy tim nặng, lại bị lỡ kế hoạch, sinh thêm con thứ ba, nên phải nhận kỷ luật thôi việc theo chính sách dân số. Bố cháu lương thấp, lại làm việc xa nhà, không thể tiếp tục với công việc cơ quan. Anh đã xin nghỉ mất sức, về làng giúp đỡ gia đình. Hai vợ chồng vừa cày, cấy ruộng của hợp tác xã, vừa làm thuê, làm mướn. Cuộc sống vất vả vô cùng.

Khi thấy tôi quay sang cháu, cháu vội vã trình bày ngay : “Thưa ông,, cháu bị sốt, đến bữa cháu chẳng muốn ăn, cháu thấy quặn bụng rồi nôn mửa, cháu kêu mệt mỏi. Bố cháu xem kỹ người cháu rồi kêu lên : “ Da vàng, mắt vàng rồi. Không khéo con bị bệnh gan đấy.” Thế rồi bố cháu đưa cháu ra

bệnh viện huyện Hoài Đức. Các bác sỹ khám xong bắt cháu thử máu. Khi có kết quả là cháu bị viêm gan B, bệnh viện yêu cầu gia đình cháu nằm viện. Nhưng về nhà bố mẹ cháu bàn với nhau, cho cháu ra nhờ ông chữa giúp, sẽ đỡ tiền viện phí và tiền thuốc.”

Lúc này ngồi gần cháu, nghe cháu nói, và nhìn kỹ cháu tôi mới thấy những lời cháu kể là đúng. Nhận lời chữa cho cháu, tôi nói: “Ông nhận chữa cho cháu, còn như bệnh khỏi nhanh hay chậm là phụ thuộc vào cháu có chịu kiêng giữ và uống thuốc như ông sẽ dặn cháu hay không.”

Phương huyết tôi châm cho cháu là : Túc tam lý, Thái xung. Huyết Túc tam lý tôi làm thủ pháp bổ tổng hợp, kết hợp năm loại là : Khai bế, từ tật, đề sáp, niệm chuyển và cử lực, làm lão dương số (làm 81 lần). Huyết Thái xung, tôi cũng làm kết hợp năm loại thủ pháp như trên, nhưng là tả pháp. Thấy cháu là thanh niên, sức đang lớn, tôi đã tam bội lão âm số (36 x 3 = 108 lần về đếm). Về thuốc, tôi dặn cháu nhỏ cây cỏ màn trâu (tên thuốc nam là Thanh tâm thảo), rửa sạch đất ở rễ, vát bỏ lá già úa, cho vào nồi, đổ nước nấu cả cây. Mỗi ấm khoảng một chít tay cây cỏ. Ngày một ấm, sắc hai lần, mỗi lần sắc còn một bát con, uống lúc thuốc còn ấm.

Châm và uống thuốc được hai ngày thì cháu dứt sốt, da đỡ vàng, nước tiểu đã trong lại. Cháu đã biết đói và ăn được khá hơn. Tuy vậy, tôi vẫn yêu cầu cháu đến châm đủ liệu trình là 10 ngày. Hết liệu trình đầu, tôi cho cháu tạm dừng năm ngày. Khi cháu đến châm liệu trình sau được ba hôm, lúa nhà cháu đã chín. Cháu xin phép nghỉ để giúp bố mẹ cháu thu hoạch mùa. Thế rồi băng đi không thấy cháu ra chữa nữa.

Hơn một tháng sau, cháu ra thăm tôi và nói : “Thưa ông, cháu giúp bố mẹ cháu gặt lúa xong thì lại bắt tay vào cấy bừa ngay. Cháu đã làm giúp bố mẹ cháu được mọi việc như trước đây. Tuần vừa qua, bố cháu đưa cháu ra bệnh viện khám lại. Các bác sỹ khám và làm xét nghiệm cho cháu, họ nói bệnh của cháu đã ổn định. Hôm nay đáng lẽ bố cháu đi với cháu ra cảm ơn ông. Nhưng tối hôm qua có người đến gọi bố cháu đi nhận việc. Bố cháu vì nể họ, hôm nay đã đi làm cho họ. Thế là cháu lại phải đi một mình. Bố mẹ cháu bảo cháu đem ra biếu ông mấy cân gạo nếp của nhà, ông nấu ăn sáng cho đỡ tốn tiền quà. Sau nữa là xin ông cho cháu nghỉ chữa. Khi nào có gì cần, cháu lại ra nhờ ông giúp đỡ. Bố mẹ cháu biết ơn ông nhiều, nhưng vì bận việc quá xin ông thông cảm cho.”

Nghe cháu nói, tôi thật cảm động. Mặt khác, trong đáy lòng tôi lại cũng biết ơn những người nghèo như bố con nhà cháu. Bởi vì những nhà giàu, có, họ đâu dám giao con, cháu có bệnh ấy cho tôi chữa như thế.

Trước khi ngồi viết lại chuyện này, một học viên của tôi (là bác sỹ Quân y) kể lại, anh cũng gặp người bệnh có chứng trên. Nhờ đã đến hỏi tôi, ghi chép kỹ những hướng dẫn của tôi về phương huyết, thủ pháp châm kim, kết hợp sử dụng thuốc Nam. Anh đã chữa thành công ca bệnh, sau mười lần châm, kết hợp với uống nước sắc cây thuốc Thanh tâm thảo. Trong lần gặp nhau giữa tôi và anh bác sỹ trẻ ấy, tôi đã nói với anh : “Tác dụng của cây cỏ Mần trâu, trong sách Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đã ghi đầy đủ. Nhưng vì đó là kinh nghiệm dân gian, nó chỉ mang tên loài là cỏ, lại không thấy được dùng chính, hay dùng thay thế trong các phương thuốc bắc cổ truyền, nên nhiều người có bệnh đã bỏ qua, không dùng đến nó.” Về phương huyết, anh đã được học kỹ ở phần du huyết học, nhưng tôi vẫn nhắc lại tác dụng với bệnh gan của hai huyết như sau : “Huyết Túc tam lý, chủ trị : ...hoàng đản (vàng da do bệnh gan mật)... Phối hợp với Thái xung, chữa viêm gan... Huyết Thái xung, chủ trị : ...viêm gan;... mắt và mắt màu xanh...”

Viết đến đây, tôi liên hệ tới câu nói của cụ Lê Nin: “Quần chúng chỉ tin ở kinh nghiệm bản thân.” Người bệnh của tôi, và học viên của tôi trong chuyện này, được một minh chứng, bảo đảm tính bất hủ của danh ngôn nổi tiếng này. Còn tôi và bệnh nhân, học viên của tôi, lại là những nhân chứng của phép chữa bệnh viêm gan B bằng châm cứu, kết hợp với thuốc Nam.